

## Vraag het aan Morya



### Versterk de ander

“Als je vanuit liefde leeft, zal je zien dat je die ander versterkt in zijn eigen leven, in zijn eigen voelen, denken, de bezigheden die hij aan het doen is en noem maar op. Je brengt en toont daarin een sterkte. Je helpt de waarden door te lichten die er in het leven van de ander zijn en je zegt: “Kijk, dit is belangrijk in jouw leven, dit is mooi, dit is schitterend. Daar geniet ik van, dit is prachtig.” Dat je dit gaat zien en beklemtonen maakt duidelijk aan die ander waar hij mee bezig is en op deze manier kan hij dan ook beter zichzelf zien.

Op deze manier ben je aan het bouwen aan je eigen leven. Vergis je niet: als je een ander helpt, bouw je aan je eigen leven. Niet aan het leven van de ander maar aan je eigen leven. Je kan dus niet anders dan je eigen leven tot uitdrukking brengen op een manier dat je samengaat met anderen. Als je bouwt aan het leven van een ander, bouw je aan je eigen leven. Als je het leven van een ander afbreekt, breek je je eigen leven af. Zo is het leven, het is één. Het werkelijke leven is één. Het werkelijke geluk is één.

Als je bouwt aan het geluk van anderen, bouw je aan je eigen geluk. Op deze manier kan je zien wat leven is. Het leven maakt geen onderscheid in de een en de ander. Voor het leven is iedereen gelijk. Hoe meer je bouwt aan de ander en hem toch vrijlaat en de dingen die er in hem zijn vanuit het Goddelijke helpt versterken, hoe meer je op deze manier bouwt, hoe meer je jezelf versterkt en ontplooit. Er is geen andere weg.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”  
(uit hoofdstuk 14: ‘Jij en de anderen’) ©Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 278

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---